

De kunstveiling van WZC De Meander kende een schitterend resultaat!



Met enorme trots kunnen we medelen dat de Kunstveiling For Life **€ 711** heeft opgebracht! Onder de biedingen waren er een paar zeer grote uitschieters, waarvoor heel veel dank!!!



De meest gulle schenker is Jef Bonaerens die € 200 heeft neergeteld voor een prachtig doek gemaakt door Johny Dujardin. Momenteel kreeg het werk een plaatsje op de kamer van zijn partner die op afdeling De Kering verblijft.

Jef wenst ook dat het schilderij in het woonzorgcentrum blijft. Jef, nogmaals een heel dikke merci!

De opbrengst van de kunstveiling wordt, via de organisatie van Music For Life, gestort aan de Alzheimer liga Vlaanderen. In ruil daarvoor mochten onze bewoners een plaatje aanvragen. Na overleg en rijp beraad werd gekozen voor een echte klassieker van Bob Benny: Wat je naam was, dat ben ik vergeten...

Nogmaals dank aan alle gulle schenkers en we wensen iedereen een zalige, warme en vreugdevolle kerst en een gelukkig 2018!